

Vraag het aan Morya**Rust is even belangrijk als werk**

“Altijd zijn er wegen die de mens kan openen voor zichzelf. Je moet nooit wanhopen. Er zijn altijd momenten dat het lastig is in het leven, maar er zijn ook altijd momenten die heerlijk zijn en rustig. Als je daarvan kan genieten, dan is het alsof je je batterij oplaadt, en het is goed om dat af en toe eens te doen.

Wees af en toe eens rustig en weet dat de wereld ook zonder jou verder draait. Dat er geen haast is om dingen te doen, maar dat je in die rust jezelf kan leren zijn.

Rust is heel belangrijk. Er moet een ritme zijn in het werk. Zeer zeker, werk is belangrijk, maar rust is even belangrijk als werk.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden”
(uit hoofdstuk 6: ‘Eenvoud’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 469

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


